

Mellan gammalt och nytt – Sverige under 1800-talet

Av Christina Nygren

Onsdagen den 25 september 2019 var det dags för årets första föredrag.

Olle Larsson, som är verksam som lektor vid Katedralskolan i Växjö, berättade för oss om hur det var i Sverige under 1800-talet.



En verkligt entusiastisk föreläsare, Olle Larsson

Först välkomnade vår ordförande oss alla och inte minst föredragshållaren. Thomas informerade lite om höstens aktiviteter.

Sedan började Olle berätta om det långa 1800-talet, som innebar stora förändringar i landet.

Det började med att Sverige förlorade Finland till Ryssland 1809. Det var i runda tal en tredjedel som försvann från oss.

Det var många stora reformer och förändringar som gjordes under detta sekel. Omvandlingen av jordbruk till industri. Ca en miljon svenskar utvandrade till bl.a. USA. Även i Sveriges flyttade folket mer och mer och då framför allt in till städerna. Det blev en urbanisering. Järnvägen byggdes och bara det skapade många nya arbeten och sedan kunde man frakta sina varor ut till bl.a. hamnarna. Även stationssamhällen byggdes där tågen körde. Telefonen och telegrafan uppfanns nu också och tidningarna började tryckas. Aftonbladet grundades redan 1830 av Lars Johan Hierta.

Ståndsriksdagen avskaffades 1866 och ersattes med tvåkammarriksdag i stället. 1845 blev det lika arvsrätt, alltså kvinnorna fick ärva.

Det var svåra missväxtår 1867-1869 och detta innebar att stora delar av folket svalt.

Hungersnöden var en bidragande orsak till att så många emigrerade från Sverige till Nordamerika under just dessa år.

Vad som också kännetecknar slutet av detta århundrade var de stora folkrörelserna som bildades. Nykterhetsrörelsen, Väckelserörelsen, Arbetarrörelsen samt även Kvinnorörelsen. De behövdes verkligen för folket drack mycket och tyvärr fick de ibland betalt i sprit. Missnöjet att inte få tillhöra vilken kyrka man ville var också stort.

Alltså ett mycket intressant föredrag, som man skulle kunna skriva många sidor om!



Thomas Laurin tackar för föredraget

Efter föredraget tackade Thomas Olle med en flaska vin och därefter serverades kaffet med tillhörande macka.



Det alltid lika populära minglet efteråt