

HELSINGBORGSLÄKTFORSKARE- OCH BYGDEFÖRENING

Verksamhetsberättelse för år 2011

Styrelseledamöter

Ordförande
Söderprojektet
Ansvarigutgivare av HSBF-NYTT,
Hemsidan och Söderboken
Gunilla Persson Aretoft

Vice ordförande
Kursledare i släktforskning
Ronny Johansson

Sekreterare
Kursledare i släktforskning
Eri Larsson

Kassör och medlemsansvarig
Lisbeth Brittmär

Program- och pressansvarig
Kursledare i släktforskning
Korrekturläsare
Anita Larsson

Ansvarig för Jourhavande
Släktforskare
Helene Brågård

Redaktör för HSBF-NYTT
Olle Svetoft

Webbredaktör
Ingår i Redaktionskommittén
för HSBF-NYTT.
Biblioteksansvarig
Carina Kjerrström

Redaktionskommittén
Avslut septembersammanträdet
p.g.a. flytt från Helsingborg

Jan Järnekull

Invald av styrelsen som adj. ledamot från novembersammanträdet till årsmötet 2012.
Ingår i Redaktionskommittén.
Bibl. ansvarig

Karin Florin

Adjungerad ledamot
Söderprojektet

Christina Nygren

Adjungerad ledamot
Kursledare i släktforskning

Ingrid Nilsson

Revisorer

Ordinarie

Lennart Cegrell
Börje Stolt

Valberedning

Rita Nihlén
Annica Undefors
Johnsson

Suppleant

Brita Hjorth

Styrelsens representant

Ronny Johansson

Sammanträden

Styrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden samt ett konstituerande.

Medlemmar

Antalet medlemmar var 447 den 31 december 2011 inkluderande 47 familjemedlemmar. Hedersmedlemmar är: Vally Little-Smith, Arne Hallberg och Kurt Martinsson.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften har varit 150 kronor för enskild medlem och för familjemedlem 80 kronor.

Föreningens ändamål

Helsingborgs Släktforskare- och Bygdeförening, är enligt stadgarna en politiskt, religiöst och obunden ideell sammanslutning av släkt- och bygdeforskare i Helsingborg med omnejd. Föreningen har till ändamål att främja släkt- och bygdeforskning, skapa kontakt mellan forskare, anordna sammankomster kring aktuella forskningsfrågor och bistå medlemmarna i deras forskning.

Observera! Helsingborgs Släktforskare- och Bygdeförening benämns i följande text enbart som Föreningen.

Verksamhet

Jourhavande släktforskare

Jourhavande släktforskare är sedan hösten 2006 en väletablerad verksamhet med syfte att bistå nybörjare med hjälp till självhjälp, vilket ett tjugotal medlemmar är engagerade i. Dessa har under det gångna året tjänstgjort på Stadsarkivet 31 tisdagar mellan klockan 13.00-18.00 (januari-maj respektive september-november). I genomsnitt har besöksantalet varit 9 personer vid varje tillfälle, totalt 287. Besökarna har haft tillgång till Föreningens bibliotek mellan klockan 13.00-16.00.

Kurser

I Föreningens egen regi har Eri Larsson, Ronny Johansson och Ingrid Nilsson varit kursledare för nybörjarkurser i släktforskning. Kurserna är mycket efterfrågade och har sedan starten hösten 2007 varit fulltecknade och även med väntelista. Sex nybörjarkurser har genomförts under året. Målet är att deltagarna ska få grundläggande kunskaper om hur man går tillväga

när man släktforskar. Grundkravet för deltagarna är datorkunskap.

Som en följd av nybörjarkurserna, vilka har gett ett ökat behov av fördjupade kunskaper i släktforskning, har Föreningen med Anita Larsson som kursledare genomfört två fortsättningskurser. Även här med väntelista.

Samtliga kurser har pågått under åtta veckor, vår och höst, med lektionstid 3 x 45 minuter. De anonyma utvärderingarna visar på mycket nöjda deltagare.

Som grädde på moset fick eleverna från vårens nybörjarkurser erbjudande om att förkovra sig i att läsa gammal handstil vid tre tillfällen. Det blev två kurser med åtta deltagare i varje. Rita Nihlén, Carina Kjerrström, Gun Ekholm och Christina Nygren höll i kurserna.

Februari

Besöket från Riksarkivet SVAR tisdagen den 8 februari var efterlängtad och fyllde Kongresscenter till sista plats, 100 personer. Mariia Mähler, kvällens föreläsare, presenterade på ett lättillgängligt sätt det digitaliserade materialet, hur man söker i detta och gav även en inblick i de senaste nyheterna i databasen.

Samarrangemang med Helsingborgs Stadsarkiv.

Mars

Kallelse till årsmötesförhandlingar den 8 mars utlystes i laga ordning i HSBF-NYTT, på Föreningens Hemsida och genom annons under Föreningskontakten i Helsingborgs Dagblad. Årsredovisningen, i pappersdokument, fanns tillgänglig i lokalen den aktuella dagen. Till ordförande för förhandlingarna valdes enhälligt Lars-Göran Persson, vilka han genomförde med den äran. Enhälligt valdes även sittande, Eri Larsson, till årsmötets sekreterare. Inga motioner hade inkommit. Efter årsmötesförhandlingarna höll Pelle Johansson från Kultur-magasinet en intressant föreläsning i kåserande form om konsul Nils Persson och bal-longfararen Andréé. 54 personer närvarade.

Konstitueringsmöte genomfördes efter årsmötet.

Skånes Genealogiska Förbund, SGF, som främjar och stöder den genealogiska forskningens intressen i Skåne samt är ett samverkansorgan för de skånska släktforskarföreningarna avhöll sin årsstämma lördagen den 26 mars på St. Gertrud i Malmö. Tre ombud representerade Föreningen.

För sjätte året i rad hade Föreningen hyrt en del av ett ”öppet torg” på Väla Centrum med anledning av Släktforskningens dag lördagen den 19 mars. Ett numera väletablerat arrangemang som hålls över hela landet den tredje lördagen i mars. Syftet med dagen är att presentera Föreningens verksamhet och väcka allmänhetens intresse för släkt- och bygdeforskning. Väl rustade med erfarna släktforskare, datorer med aktuell mjukvara och informationsmaterial var vi redo att bistå de intresserade besökarna mellan klockan 10.00-15.00. Många var de som fick en första inblick i hur man med hjälp av olika databaser innehållande kyrkoarkiven kan söka efter sina anor. Och som alltid är Släktforskningens dag en verklig ”Goodwill-dag” för vår Förening.

För uppföljning av ovanstående aktiviteter bjöds besökarna in till Stadsarkivets forskarsal påföljande onsdag.

April

I styrelsens dagordning finns sedan något år tillbaka en paragraf (§9) som vi benämner Tankesmedja – Verksamhetsplan – Ansvarsområde. En idé som vi gav arbetsnamnet ”Koncept – Medlemsvård” tog form under ovanstående paragraf föregående verksamhetsår. Det slog så väl ut att vi beslöt att permanenta idén med genomförande vid ett tillfälle per år. I år den 5 april samlades förutom styrelsen 15 personer till kaffe med dopp. Syftet med konceptet är att bjuda in gamla och nya medlemmar till en kvällsträff för att tillsammans med styrelsen få möjlighet att dryfta föreningsfrågor och få svar på eventuella funderingar kring medlemskap i Föreningen. En kväll i enkelhetens tecken där vi tar tillvara nya fräscha idéer.

Ryttare, dragoner och soldater fick 51 personer veta mer om den 19 april när Magnus Lindskog, som har bedrivit militärhistorisk forskning sedan 1980-talet, höll en intressant föreläsning om ämnet.

Samarrangemang med Helsingborgs Stadsarkiv.

Augusti

Släktforskardagarna 2011 anordnades i år den 26-28 augusti av Släktforskarna i Norrköping.

På plats från vår Förening var Eri Larsson, Anita Larsson, Olle Svetoft och Sven Horndahl. De två förstnämnda var av styrelsen enhälligt valda att representera Föreningen som ombud vid Sveriges Släktforskarförbunds stämma. Olle Svetoft deltog i redaktörskonferensen och Eri Larsson i studieledarkonferensen. Den årliga banketten på lördagskvällen blev extra festlig eftersom Förbundet firade 25-årsjubileum.

September

Ett mycket intressant studiebesök var bokat på Kulturmagasinet den 6 september. Pelle Johansson förevisade fotodatabasen Carlotta och gav även en beskrivning av vad museiarkivet innehåller och hur man registrerar föremål. Spännande var det att besöka några av magasinerna. Besöket avslutades med kaffe och bulle. 34 personer deltog.

Det blev en utfärd lördagen den 17 september i ordets rätta bemärkelse. Bra väder, god mat och mycken kunskap. Klockan 07.30 samlades 42 förväntansfulla personer på Hamntorget för att med buss färdas till dagens mål nämligen Utvandarnas Hus i Växjö. En institution som man under lång tid inte visste om den skulle få vara kvar, men så togs ett positivt beslut och äntligen gick det att boka studiebesök igen. Första stopp blev Café Smålandet i Markaryd, en gammal gård från 1700-talet. Och visst smakade det bra att fylla på frukostfikat innan studiebesöket. Grundläggande kunskaper om amerikautvandringen, främst under åren 1846-1930, fick vi av en kunnig guide. Efter lunchen föreläste Yngve Turesson vid Svenska Emigrantinstitutet - Utvandarnas Hus hur man släktforskar efter emigranter och deras ättlingar och vilka källor som finns. Eftermiddagskaffet avnjöts på Café Fontaine innan vi äntrade bussen nu med mål Helsingborg.

Gunnar Persson och Arne Hallberg från DIS Syd presenterade släktforskarprogrammet Disgen för 94 besökare den 27 september. Det man fick veta var bland annat hur man söker i Disbyt, lägger in bilder i Disgen och med ett klick i Dispos kommer till rätt sidor i kyrkböckerna hos Genline, Arkiv Digital och SVAR samt en del andra tips.

Samarrangemang med Helsingborgs Stadsarkiv.

Oktober

Föreläsningen den 25 oktober annonserade Föreningen som ”Kan man dö av moderpassion?” Det finns en del märkliga dödsorsaker nedtecknade i kyrkoarkivens död- och begravningsböcker. Solveig Fagerlund, kvällens föreläsare, som till vardags arbetar med DDSS (Demografiska databasen södra Sverige), redde ut begreppen för 79 besökare om en del märkliga sjukdomsnamn.

Samarrangemang med Helsingborgs Stadsarkiv.

November

Helsingborgs Stadsarkiv var värd för Arkivens Dag lördagen den 12 november som i år hade temat Konst. Medarrangörerna Folkrörelsearkivet, Välluvbygdens Hembygdsförening, Skånes Näringsliv och Möllevångsgillet, för att nämna några, presenterade sina respektive verksamheter genom bland annat utställningar. Föreningen fanns som vanligt på plats i forskarsalen för att såväl teoretiskt som praktiskt bistå såväl nyblivna släktforskare som de som är lite mer vana, men tillfälligt har fastnat, att komma vidare. I år hade Föreningen ännu en uppgift nämligen att presentera den nya Söderboken med titeln ”Det var på den tiden”. Detta kan man säga gjordes i ord och bild i dubbel bemärkelse dels genom en föreläsning som gav smakprov på innehållet och dels genom ett bokbord där försäljningen gav ett mycket positivt resultat.

Föreningen har under årens lopp skaffat sig en del traditioner. En av dessa är Mårtensträffen, där någon eller några medlemmar berättar om sin forskning. I år, den 15 november, blev det en föreläsning av ordförande, författare till Söderboken, eller bättre uttryckt ett smakprov av en liten del av bokens innehåll. Besöksantal 51 personer.

HSBF-NYTT är Föreningens medlemsblad med två utgåvor per år. Bladet är i färg sedan något år och späckat med text och bilder med information om vårens respektive höstens föreläsningar, kurser och andra aktuella ämnen. Medlemmarnas bidrag i form av artiklar höjer läsvärdet ytterligare. Och nog så viktigt, ägnas det även utrymme av genomförda verksamheter.

Hemsidan, som nås via www.hsbf.se, är uppbyggd kring ett antal huvudpunkter som det är lätt att klicka in sig på. Exempelvis under rubriken Länkar finns en mängd www-adresser; regionala, nationella och internationella. Under rubriken Efterlysningar kan man själv efterlysa någon och kanske få hjälp eller hjälpa någon som efterlyser. Det är också lätt att genom detta medium bli föreningsmedlem. Sist men inte minst, det är här man når den dagsaktuella informationen från Föreningen.

I Föreningens bibliotek finns det drygt 600 volymer. Beståndet är uppdelat i Uppslagsverk, Släktforskningsmaterial, Tidningar och övrig litteratur. Det material som mera sällan efterfrågas finns väl bevarat i vårt arkiv i Stadsarkivets lokaler och plockas fram efter önskemål och på överenskommen tid med någon av styrelseledamöterna.

Övrigt

Kurs i att tyda gammal handstil annonserade Föreningen om i medlemsbladet HSBF-NYTT i nummer 2 2011. Kurserna, två till antalet, som sträckte sig över tre lektionstimmar på eftermiddagstid blev snabbt fulltecknade. Kursledare var Gösta Gansmark från Landsarkivet i Lund.

Till tårtkalas den 23 november var Söderbokens informanter inbjudna. Det blev en uppsluppen träff och mycket blädbrande i Söderboken och glädjen var stor när man nu för första gången kunde se sitt eget alster i bokform.

Sammanfattning

Det har varit ett gott år. Ingenting annat kan sägas. Många utåtriktade verksamheter har genomförts med styrelsen som motor, och just när det gäller Jourhavande släktforskare, den årliga Mårtensträffen, bidrag till HSBF-NYTT och med hjälp till att tyda gammal stil, med många frivilliga medarbetare.

När det gäller föreläsningarna talar besökssiffrorna för sig själv. Det är ett nöje att vara där och välkomna till kvällens aktivitet och eftersittning med kaffe och smörgås. Det kan vara intressant att titta lite närmare på besöksstatistiken som visar att även icke medlemmar uppskattar valet av föreläsningar. I sammanhanget kan det vara värt att notera Hemsidans statistik som visar att 7.236 personer varit inne på denna vid 14.109 tillfällen. Att jämföra med Föreningens medlemsantal.

HSBF-NYTT gläder naturligtvis medlemmarna två gånger per år, men bladet används i många andra sammanhang, utskick till ett stort antal släktforskarföreningar och icke minst för att värva nya medlemmar vid de utåtriktade verksamheterna typ Väla och Arkivens Dag.

Under överskriften Övrigt i årsberättelsen för 2010 stod följande att läsa: ”Projekt Södergatan är inne i sitt slutskede och beräknas vara klar under kommande verksamhetsår”. Den är klar, upplaga 500 ex, och snart även slutsåld.

Resultat- och Balansräkning

Föreningens ekonomi framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.

Styrelsens tack för verksamhetsåret

Styrelsen ber att få framföra ett varmt tack till alla medlemmar och deltagare i Föreningens verksamhet.

Tack till Helsingborgs Stadsarkiv och Lunds Landsarkiv för gott samarbete.

Helsingborg 2011-12-31

Gunilla Persson Aretoft

Ronny Johansson

Lisbeth Brittmär

Eri Larsson

Anita Larsson

Helene Brågård

Olle Svetoft

Carina Kjerrström

Jan Järnekull